

Wil jij

- een onvergetelijke tijd waarin je van betekenis bent voor anderen?
- deel uitmaken van een bruisende christelijke jongeren community met veel gezelligheid?
- je talenten verder ontwikkelen?

Doe een **tussenjaar** en word **trainee** op de Wittenberg!

De Wittenberg is een plek waar je jezelf, elkaar en God vindt en je toekomst ontdekt. De Wittenberg rust jonge mensen toe om als christen in de wereld te staan. Daarnaast is de Wittenberg ook een plek voor mensen die stilte en bezinning zoeken. Gastvrijheid is voor ons als gemeenschap belangrijk. Samen maken we een omgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Wat doet een Wittenberg-trainee concreet?

- ontvangen van gasten en zorgen voor koffie/thee/lunch
- uitvoeren van huishoudelijke taken
- klaarmaken van retraitekamers
- helpen in de keuken
- ondersteuning in de tuin, bij technische klussen, administratieve & PR-werkzaamheden afhankelijk van je skills en leerwensen

Ben jij...

- christen
- minimaal een half jaar beschikbaar, 32 uur per week
- iemand die graag praktisch bezig is en zelfstandig kan werken?

Wij bieden jou...

- een plek in een gezellig team van vrijwilligers en medewerkers
- de kans je (geloofs)leven te verdiepen en te verrijken
- een vak naar keuze bij ons tussenjaar Inside-out
- gratis eigen kamer en maaltijden
- reiskostenvergoeding
- de mogelijkheid skills te ontwikkelen voor je CV
- Regelmatig een gesprek over je leerproces

Interesse?

Neem contact op met Arianne van Ekris (coördinator vrijwilligerswerk) via email: arianne.vanekris@dewittenberg.nl of telefonisch: 0306924166.