



**DE WITTENBERG, DÉ PLEK WAAR  
JE JEZELF, ELKAAR EN GOD VINDT  
EN JE TOEKOMST ONTDEKT.**

## GEBED

Bid je mee voor:

- De toekomst van de EJW-studenten
- Ontwikkeling van Inside-out en de werving van studenten
- Opzet van retraiteprogramma's en werving van deelnemers
- Nieuwe opzet van de leefgemeenschap en de werving van nieuwe bewoners

## Nieuw: monastieke leefgemeenschap

Vanaf augustus zullen Niek en Jenny Tramper en Kees en Arianne van Ekris de monastieke leefgemeenschap van de Wittenberg leiden. Zij wonen dan op de Wittenberg, samen met studenten en andere bewoners. Kees en Arianne vestigen zich er samen met hun kinderen Sem en Lionson. Niek en Jenny zijn nu nog verbonden aan de internationale gemeente ICF in Delft en Kees en Arianne aan de hervormde wijkgemeente Bethel in Zeist.

### Verlangen

Niek en Jenny kwamen dertig jaar geleden voor het eerst in aanraking met de leefgemeenschap toen zij op de Wittenberg woonden. Jenny: "Na deze periode bleef het verlangen naar een leer- en leefgemeenschap. Toen we hoorden dat de Wittenberg een monastieke leefgemeenschap wilde opzetten, hebben we het als een duidelijke roeping ervaren om daarin iets te betekenen." Voor Kees en Arianne voelt het als een voorrecht om mede leiding te geven. Arianne vertelt dat het zeer deed toen ze hoorden dat het slecht ging met de Wittenberg: "Het raakte ons en we vroegen ons af of we iets konden betekenen. We zijn dankbaar dat we onderdeel mogen zijn van een nieuw hoofdstuk van de Wittenberg."

### Gemeenschap, gebed en gastvrijheid

Voor de echtparen staan drie woorden centraal in het monastieke programma: gemeenschap, gebed en gastvrijheid. Niek plaatst

**LEES VERDER OP PAG. 3 »**

### IN DEZE NIEUWSBRIEF >>

#### pagina 2

- Rust in alle drukte door Peter Oudshoorn
- Afscheid van de Jongerenwerkersopleiding

#### pagina 3

- Interview Corrie Kleijn
- Interview Niek en Jenny Tramper en Kees en Arianne van Ekris

#### pagina 4

- Actie: Investeer in het Koninkrijk
- Word vrijwilliger



## Afscheid van de Jongerenwerkersopleiding

Achttien jaar geleden startte de Wittenberg met de Jongerenwerkersopleiding. Op donderdag 27 juni werd de opleiding overgedragen aan het Evangelisch College. Dit gebeurde na een symposium met als thema 'De cruciale rol van ouders in het jongerenwerk'. Door middel van vier mini-colleges werd het thema belicht vanuit verschillende gezichtspunten. Er werd gekeken naar de rol van ouders - vroeger en nu - en de plaats van de gezinnen in de (kerkelijke) gemeenschap. Volgens Jetteke Noordzij zijn voor tieners, naast hun ouders, ook andere volwassenen belangrijk. Een jongerenwerker moet zich tegenwoordig niet alleen richten op de jongeren, maar ook op de families en hun directe netwerk. Corjan Matsinger ziet een rol voor jongerenwerkers tijdens spannende momenten in de opvoeding: "Denk aan het moment dat mijn kind van groep acht naar de brugklas gaat. Een jongerenwerker kan mijn kind op een andere manier bereiken dan ik als vader." Na het symposium werd de opleiding op een symbolische wijze overgedragen aan het Evangelisch College. De dag werd afgesloten met een feestelijke maaltijd met (oud)studenten van de Jongerenwerkersopleiding.

## Rust in alle drukte

Het leven op de Wittenberg staat niet stil. Op 27 juni is de Jongerenwerkersopleiding overgedragen aan het Evangelisch College. Op het moment van schrijven zijn de studenten en docenten druk bezig met de afronding van Een Jaar Wittenberg. Het onderwijsteam is daarnaast druk met de voorbereidingen voor Inside-out. Ook zijn we druk bezig voor de start van de monastieke leefgemeenschap.

We zijn dus druk. Druk met alle mooie plannen voor de Wittenberg. In deze drukte proberen we een gemeenschap te zijn waarin we God zoeken en oog hebben voor elkaar. Denk jij ook regelmatig na over hoe je rust kunt vinden in je leven en meer van God kan ontdekken? Vanaf oktober ben je van harte welkom om bij ons op retraite te gaan. In de drukte van alledag biedt de Wittenberg een plek waar je in de stilte God kunt zoeken.

De retraites zijn onderdeel van de nieuwe monastieke leefgemeenschap. In deze nieuwsbrief vertellen Niek en Jenny Tramper en Kees en Arianne van Ekris hier meer over. Ook blikken wij terug op het afscheid van de Jongerenwerkersopleiding en vertelt Corrie hoe zij het afgelopen jaar heeft ervaren.



Wij geloven en bidden dat de Wittenberg ook de komende jaren voor veel mensen tot zegen mag zijn. Steun jij ons zodat de Wittenberg een plek mag blijven waar je jezelf, elkaar en God vindt?

In Christus verbonden,

**Peter Oudshoorn**  
directeur-bestuurder (a.i.)

De Wittenberg blikt terug op achttien waardevolle jaren, waarin ruim 200 alumni de opleiding hebben gevolgd om in binnen- en buitenland een taak te vervullen in het jongerenwerk. Dankbaarheid overheerst nu de opleiding wordt voortgezet bij het Evangelisch College. De docenten Corjan Matsinger en Petra Kiks-Leeflang hebben afscheid genomen. De docenten Jetteke Noordzij en Martin Tensen gaan mee naar het Evangelisch College. De lessen zullen in het komende jaar nog gegeven worden in het gebouw van de Wittenberg.



## CORRIE KLEIJN (21)

KERNBEWONER LEEFGEMEENSCHAP

Corrie heeft Een Jaar Wittenberg gevolgd en wordt nu kernbewoner van de leefgemeenschap. Voordat ze op de Wittenberg kwam, leerde en werkte ze als bloemist. Haar blik op

de wereld werd verbreed toen ze in een vluchtelingen-kamp op Lesbos vrijwilligerswerk deed: "Ik kwam erachter dat daar mijn hart brandde, niet in de bloemenwinkel."

Na deze periode viel de keuze op de Wittenberg. "Tijdens een meeloopdag had ik direct het gevoel dat je hier mag zijn wie je bent. Ik voelde me erg welkom." Nu kijkt ze terug op een waardevol jaar: "Ik heb zoveel over mezelf en God geleerd. God is veel meer dan ik vooraf dacht en de Bijbel is meer voor mij gaan betekenen."

Na de zomer is Corrie één van de kernbewoners. Als kernbewoner zorgt ze ervoor dat alles op rolletjes loopt en heeft ze nauw contact met iedereen in de leefgemeenschap. "Hier wonen is enorm gezellig. Iedereen is betrokken op elkaar, de mensen die hier wonen zijn als een tweede familie."

Corrie roept iedereen op om naar de Wittenberg te gaan: "Het is een prachtige plek waar je jezelf kan ontwikkelen en verdieping krijgt in je geloofsleven. Het kan alleen maar verrijkend zijn!"

**"De mensen die hier wonen zijn als een tweede familie"**

### » VERVOLG VAN VOORPAGINA

hierbij wel een kanttekening: "Dit klinkt als een ideaal, maar het is een gemeenschap van broeders en zusters die moeten leren leven van vergeving. Een gemeenschap waarin wij met elkaar een tegencultuur ontwikkelen in een veeleisende samenleving." Het gebed is volgens de echtparen de ademhaling van de gemeenschap: "Gebed doe je met en voor elkaar en voor de wereld, maar het draagt je ook persoonlijk."

### Stil zijn en feestvieren

Op de Wittenberg wonen veel jongeren en dat betekent ook dat er veel reuring is. Hoe verhoudt zich dat tot de stilte van de retraites? Volgens Kees kan dit heel goed samengaan: "De levendigheid vind ik juist de charme van de Wittenberg. Op de Wittenberg leef je niet gescheiden van de wereld. Ook al woon je rustig, van binnen ben je niet beschermd tegen de invloeden van buiten." Volgens Niek is feestvieren ook een wezenlijk onderdeel van een gemeenschap: "De Wittenberg

is niet alleen een gemeenschap waar je soberheid en tevredenheid oefent, maar juist ook het leven viert."

### Traditioneel en eigentijds

Voor de opzet van de monastieke gemeenschap is onder andere de beweging Chemin

Neuf een inspiratiebron. Deze beweging staat volgens Niek in een eeuwenoude traditie, waarin oude thema's worden verbonden met eigentijdse liederen. Kees: "Het mooie van deze beweging is dat zij eigentijds is en dat zij jongeren uit verschillende kerken bij elkaar brengt. Als je leert dat je een voedingsbron kan vinden in de diverse kerkstromingen, dan vallen veel eigentijdse verschillen weg. Het mooie is dat dit al in het DNA van de Wittenberg zit. Hier wordt niet gevraagd uit welke kerk je komt."

### Tegencultuur

Kees hoopt dat de Wittenberg een plek wordt waar je alle hectiek en druk van de samenleving loslaat en vreugde vindt. Niek: "Ja, als je op zoek bent naar geluk, sijnelt het tussen je vingers door. Maar als mensen vreugde in God zoeken, dan komt het geluk mee." Kees voegt daaraan toe: "Vreugde is iets wat je samen beleeft, geluk is voor jezelf." Niek hoopt dat mensen ontdekken dat het leven verwondering en dankbaarheid oproept. "Leven uit verwondering mag een groeiproces zijn, maar ik hoop dat we over twee of drie jaar een nieuwe cultuur hebben gevormd. Een cultuur waarin jonge mensen, verwonderd over de liefde van God, met hoop en verwachting de wereld ingaan."





## ACTIE



### Investeer in het Koninkrijk!

Voor de nieuwe opzet van de Wittenberg is veel geld nodig. **In totaal is er een bedrag van € 250.000 nodig voor de nieuwe opzet van de Wittenberg.** Hiervan mochten wij al € 130.000 ontvangen. Help jij ons mee aan de overige €120.000?

#### DOE JIJ MEE AAN DE ACTIE INVESTEER IN HET KONINKRIJK?

- Neem een 'Aandeel in de Wittenberg' van € 1000,-
- Sponsor een student voor één maand voor € 500,-
- Word donateur voor een **vast bedrag** per maand, kwartaal of (half)jaar
- Geef een **eenmalige, bijzondere gift** voor de nieuwe opzet van de Wittenberg

Maak je gift over naar: **NL91 RABO 0162 1443 93**  
o.v.v. Actie: Investeer in het Koninkrijk

## Word vrijwilliger

Wij hebben diverse vacatures voor vrijwilligers:

#### ■ Keukenvrijwilligers

Je assisteert onze koks bij het bereiden van de avondmaaltijden en maaltijden bij evenementen en conferenties. (vanaf augustus)

#### ■ Gastvrouwen/gastheren

Je ontvangt gasten en creëert een sfeer waarin zij zich thuis voelen. Je voert ook licht huis-houdelijke taken uit. (vanaf oktober)

#### ■ Onderhoudsvrijwilligers

Je zorgt voor het onderhoud van ons monumentale pand.

#### ■ Vrijwilligers kerken

In de kerken in jouw regio breng je de Wittenberg onder de aandacht.

#### ■ Vrijwilligers scholen

Je brengt de opleiding Inside-out onder de aandacht bij middelbare scholen en ROC's in jouw regio.



#### Interesse?

Mail naar [info@dewittenberg.nl](mailto:info@dewittenberg.nl) of bel 030 692 41 66.

**de Wittenberg**  
ontdekken | geloven | beleven

#### De Wittenberg

Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist  
030 692 41 66 | [info@dewittenberg.nl](mailto:info@dewittenberg.nl)  
IBAN: NL91 RABO 0162 1443 93



De Wittenberg is afhankelijk van giften van particulieren, kerken, stichtingen en bedrijven. Steun ons werk door gebed, vrijwillige inzet, giften, een schenking, legaat of nalatenschap. Dankzij uw steun blijft de Wittenberg, dé plek waar jongvolwassenen zichzelf, elkaar en God vinden en hun toekomst ontdekken.